

Testagsaves in den Ardeche.



Elk voorjaar trekken de 'wereldkampioenen' van wielclub Testagsaves naar het buitenland om een cycloportieve wedstrijd te rijden. Zo reden we de afgelopen jaren al cyclo's in Spanje, Italië, Engeland en Frankrijk.

Dit jaar was ons doel den Ardechoise, ook wel eens de Elfstedentocht van Frankrijk genoemd, met zijn 15000 deelnemers op vier dagen is dit tevens het grootste fietsevenement van Frankrijk. Alle dorpjes op het parcours zijn uitbundig versiert en voorzien met kraampjes om de renners te bevoorraden, onderweg is er live muziek om de moed erin te houden. Dit alles in combinatie met een lekker zomerzonnetje, ideaal dus om daar eens toerke te gaan vélo rijden.



*Masseur Eug Vrients en catering Jakke Peeters & Hans Huybrechts aan het werk terwijl onze FB-reporter Matthijs Peeraer zijnen 10<sup>e</sup> selfie van den dag pakt!*

Onze uitvalsbasis was een afgelegen villa met zwembad in Champis. Net als de profs hadden we onze eigen masseur bij: Eug Vrients, eveneens de persoonlijke soigneur van Toon & Thys Aerts. Hij was zeer dankbaar dat hij met zo een bende sympathieke toeristen mee op stap kon en is er zelfs in geslaagd via de allernieuwste massagetechnieken om van Werner Goetschalckx nen betere wielertoerist te maken, dat is echt straf.

Op woensdag 18 juni komen we op de bestemming aan en wordt er al direct een avondritje van 50km gereden om materiaal en benen te testen. Donderdag trekken we het gebergte in, 145km op en neer en 's avonds goed eten en drinken om geen krachten te verliezen. Vooral de door Hans Huybrechts gerookte Canadeesgans met meloen is fantastische sportvoeding, daar gaat ge echt van vliegen.



*Van Inr Peter(Stilo) van Thillo, Ronny Sprangers, Kris Eggers, Jan Lambrechts, Paul (Tikke) Aerts, Stefan Van Bergen, Peter Goetschalckx en Koen Van Dingenen.*

Vrijdag bouwen we af met een ritje van 92km want morgen is er de grote wedstrijd. Onderweg in een dorpje spelen we per abuis Ronny Sprangers nog kwijt maar niemand die er erg in heeft. Als we al twee uur aan het zwembad liggen meldt Jakke Peeters dat hij op terugweg van de bakker de Ronny heeft zien fietsen. Amai, die is nog aan het bijtrainen dachten wij....niet dus, hij was de weg kwijt. Gelukkig is Ronny nog camionchauffeur geweest en heeft hij een goed oriëntatievermogen, na 130km was hij ook binnen.



*De mannen van de bus met chauffeur Peter Van Thillo, Koen Van Dingenen, Jan Lambrechts en Matthijs Peeraer, zij maken zich niet druk over het klassemment.*



Zaterdag is het D-day, vandaag staat de cyclo op het programma. Met 8000 staan we aan de start in Saint-Felicien, alle afstanden vertrekken gezamenlijk maar gelukkig mogen wij als buitenlandse toeristen reeds vijf minuten na de eerste groep vertrekken. De cyclo-fanaten die voor een goed klassement gaan proberen zo weinig mogelijk te stoppen en hangen de hele dag tussen hun kader. De anderen pakken het iets rustiger aan, stoppen regelmatig aan de bevoorradingen en maken er gewoon een gezellig fietsdagje van.



	<b>ARDECHOISE</b>		
	<b>220km</b>	<b>Tijd</b>	<b>Snelheid</b>
	<b>736 finishers</b>		
Mark Goetschalckx	19e	7h49'	28,1 km/h
Peter Debreyne	40e	8h02'	27,4 km/h
Kris Eggers	97e	8h25'	26,1 km/h
Paul Aerts	97e	8h25'	26,1 km/h
Ronny Sprangers	230e	9h17'	23,7 km/h
Jakke Peeters	636e	11h23'	19,3 km/h
	<b>Volcanique</b>		
	<b>176km</b>		
	<b>1908 finishers</b>		
Stefan Van Bergen	209e	6h46'	26,0 km/h
Werner Goetschalckx	349e	7h10'	24,5 km/h
Luc Leunen	356e	7h11'	24,5 km/h
Hans Huybrechts	934e	8h22'	21,0 km/h
Koen Van Dingenen	952e	8h25'	20,9 km/h
Matthijs Peeraer	952e	8h25'	20,9 km/h
Jan Lambrechts	952e	8h25'	20,9 km/h
Peter Van Thillo	952e	8h25'	20,9 km/h
	<b>Boutieres</b>		
	<b>125km</b>		
	<b>3031 finishers</b>		
Hans Abrahamsen	842e	5h51'	21,3 km/h



Mark is wat te diep geweest en komt op het einde de man met de hamer tegen, Kris Eggers vindt het wel grappig om zijne maat zo te zien crashen. Daar zijn vrienden voor!